

ONTMOETING

SAMEN KERK – DICHTBIJ JOU

De werkgroep Ontmoeting wil mensen in Halle en Varsseveld ondersteunen hun eigen plannen te realiseren. Informatie en contact: predikanten en kerkelijk werker, zie pagina 'Contact'.

ACTIVITEITEN
MAART en APRIL
2025

Samen op weg naar Pasen

In de Veertigdagentijd voor Pasen is er weer de mogelijkheid om op verschillende adressen een kopje koffie of thee te drinken. Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten. U hoeft zich niet aan te melden. Ontmoeting en gezelligheid in een huiselijke sfeer staan voorop. Iedereen is welkom. Dus neem gerust iemand mee.

U bent uitgenodigd van 14.30-16.00 uur bij de volgende adressen:

Zondag 9 maart: Fam. Berentschot, Spul Harensweg 1, 7055 AD Heelweg
Zondag 16 maart: Fam. Wildenbeest, Aaltenseweg 45, 7051 CL Varsseveld
Zondag 23 maart: Fam. Hoftijzer, Koopweg 12, 7122 LR Lintelo
Zondag 30 maart: Fam. van Veen, Reigershof 62, 7051 WS Varsseveld
Zondag 6 april: Fam. Nijman, Dorpsstraat 48, 7025 AE Halle
Zondag 13 april: Fam. Rutgers, De Volharding 2, 7051 TA Varsseveld



Ontmoeting rondom rouw

Het verlies van een partner, broer, zus, ouder of kind is erg ingrijpend. De aandacht kort na het overlijden van uw dierbare doet goed, maar verflauwt. Het is zinvol om over uw verlies te praten met hen die ook zoiets meemaakten. Zij begrijpen immers veel van wat u beleeft. Ook u hebt de ander wat te bieden door te luisteren en uw ervaringen te delen. Netty Hengeveld en Kor Datema organiseren daarom de kring 'Ontmoeting rondom rouw'. Deze bestaat uit vijf of meer bijeenkomsten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Kor Datema, 06-12411572 of via kdatema@outlook.com. Data, plaats en tijd worden in onderling overleg vastgesteld.

Leerhuis Kerk & Israël

Met het Leerhuis Kerk & Israël komen we op 26 maart weer bij elkaar in de Keurhorsterkerk van 10.00 tot 11.30 uur. Dit seizoen gaan we met elkaar in gesprek over Abraham. We verdiepen

ons in Genesis 18, over de zonde van Sodom. Wat is dat nu eigenlijk? En wat zeggen de Joodse bronnen hierover? Voorbereiding is niet nodig, wel graag een Bijbel meenemen. U bent van harte welkom om mee te doen. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met ds. Hennie Marsman.

Vrouwen-50+-groep

De Vrouwen-50+-groep is een gespreksgroep over levens- en geloofsvragen. Dit seizoen gaan we in gesprek aan de hand van afbeeldingen van bijbelse vrouwen. Met behulp van de beamer bekijken we verschillende afbeeldingen en gaan daarover in gesprek. We hebben afbeeldingen van Sara, van de zussen Marta en Maria en van Rachab bekeken. Op 13 maart is Esther aan de beurt. Hoe wordt ze afgebeeld in de kunst en in bv. illustraties in kinderbijbels? Wat is haar eigen (bijbel-)verhaal? Wat zouden we die bijbelse vrouw willen vragen, als dat kon? Herkennen we onze eigen ervaringen in haar verhaal?