

ONTMOETING

ACTIVITEITEN OKTOBER t/m DECEMBER 2024

Levende Adventskalender 2024: Gastadressen gezocht!

Voor de derde keer willen we een 'Levende Adventskalender' organiseren. Dit jaar met weer een uitbreiding. De Christengemeente de Wingerd, de Laurentiusgeloofsgemeenschap en de Vrijzinnigen Varsseveld gaan ook deelnemen aan dit initiatief.

We zijn op zoek naar mensen die bereid zijn om, op een ochtend (10.00-11.30) of een middag (14.30-16.00) in de adventstijd mensen te ontvangen voor een kopje koffie of thee. De bedoeling is om met elkaar in gesprek te gaan in een gemoedelijke, huiselijke sfeer. Er is geen programma of thema.

De gesprekken gaan zoals ze gaan.

Hoe is de werkwijze? U geeft zich op om, op een voor u geschikte dag, mensen te ontvangen in de **periode van 1 tot en met 24 december**.

Als werkgroep stellen wij een rooster samen en dat wordt gepubliceerd in Dubbelspoor en op de websites van de deelnemende kerken.

Opgave en inlichtingen bij :

Annie Westerveld tel. 06-12797682

westerveld@dekuper.nl

Annet Wisselink tel. 0315-617539

Graag krijgen we van u de volgende gegevens:

Naam, adres, telefoonnummer en mailadres.

Datum en tijdstip waarop u mensen kunt ontvangen.

Het zou fijn zijn als u ook twee reserve-mogelijkheden opgeeft.

Opgave mogelijk tot uiterlijk 4 november.

Doet u ook (weer) mee?



Leerhuis Kerk & Israël

Het Leerhuis Kerk & Israël gaat op 23 oktober weer van start. Het is nog even de vraag hoe we het precies in gaan vullen. In het vorige nummer van Dubbelspoor deelde ik mijn plannen om dit seizoen in gesprek te gaan over Abraham, met name de verhalen in Genesis 18 en 22. Maar daarna kreeg ik van enkele deelnemers het verzoek of we misschien voor een andere invulling zouden kunnen kiezen. En natuurlijk is dat bespreekbaar. Op dit moment weet ik dus

nog niet precies hoe het zich zal ontwikkelen.

Wel blijven de data van de eerstvolgende bijeenkomsten staan:

de woensdagochtenden **23 oktober en 20 november** van 10.00 tot 11.30 uur, in de Keurhorsterkerk.

Vorbereiding is niet nodig, wel graag een Bijbel meenemen. U bent van harte welkom om mee te doen. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met ds. Hennie Marsman.

Vrouwen-50+-groep

De Vrouwen-50+-groep is een gespreksgroep over levens- en geloofsvragen. Dit seizoen gaan we in gesprek aan de hand van afbeeldingen van bijbelse vrouwen. Met behulp van de beamer bekijken we verschillende afbeeldingen en gaan daarover in gesprek. Hoe worden deze vrouwen afgebeeld in de kunst en in bv. illustraties in kinderbijbels? Wat is hun eigen (bijbel-)verhaal? Wat zouden we die bijbelse vrouwen willen vragen, als dat kon? Herkennen we onze eigen ervaringen in hun verhaal?

We ontmoeten elkaar weer op donderdagavond **14 november** van 19.30 tot 21.30 uur in de consistorie van de Keurhorsterkerk.

Weet u van harte welkom om mee te doen.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met ds. Hennie Marsman.

Open Deur-groep

De Open Deur-groep heeft al weer een tweetal bijeenkomsten gehad. Begin september en op woensdag 2 oktober. De tweede keer was er een tafel vol mensen, 8 om precies te zijn. We hebben met elkaar gepraat met behulp van een kletsplot. De volgende keer hebben we de datum veranderd, omdat op de eerste woensdag van november Dankdag wordt gevierd. De volgende bijeenkomst is op **13 november**. De overige data zijn: **4 december en 8 januari**. Iedereen is van harte welkom om langs te komen. De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur.