

"De Keerkring"

Duurzaam en sociaal

Consuminderen is het thema van dit nummer. Daarom had ik een gesprek met vier vrijwilligers van tweedehandswinkel "De Keerkring" in Varsseveld.

In de gezellige 'bibliotheek' staat de koffie klaar. Vier dames vormen wat je zou kunnen noemen het 'dagelijks bestuur'. Annie Hoftijzer, Dinie Masselink, Ria Gesink en Rietha Hengeveld (foto v.l.n.r.). De laatste is tevens de coördinator, ze behandelt de correspondentie en is de woordvoerder naar buiten. "Maar", zo verzekert zij, "Alles wat de winkel betreft wordt met zijn vieren besproken; we moeten het wel met elkaar eens zijn. We hebben een goede onderlinge band, we voelen elkaar aan!"

De Keerkring bestaat 18 jaar. De 20 vrijwilligers zijn al vanaf het begin actief. "Dit zegt wel iets van het plezier waarmee wij hier werken".

Wat voor soort klanten komen hier zoal?

- Vaste klanten (hoewel dat door overlijden en na Corona wat minder is geworden)
- Mensen die op zoek zijn naar iets speciaals en dat nergens anders kunnen krijgen.
- Verzamelaars
- Snuffelaars

"Alles wat de winkel betreft wordt met zijn vieren besproken; we moeten het wel met elkaar eens zijn."

- Handelaren
- Veel vakantiegangers komen graag ieder jaar terug. Bijvoorbeeld een familie die op een camping in Winterswijk stond. Het jaar daarop kwamen ze terug. Het was goed bevallen, ook door de vriendelijkheid van de medewerkers. De Keerkring heeft ook een sociale functie en is ook een ontmoetingsplaats. Het is er gezellig en de koffie staat altijd klaar."

Kopen mensen bij de Keerkring omdat tweedehands spullen kopen duurzaam is?

"Vroeger kocht je tweedehands uit armoede. Dat is niet meer zo. Nu uit milieubewustzijn en om verspilling tegen te gaan. Vaak is tweedehands van een betere kwaliteit dan bij producten uit sommige winkels. En omdat mensen het leuk vinden. Tweedehands is hot! Tijdens Corona waren we natuurlijk niet open. We hebben ons toen afgevraagd wat mensen thuis konden doen, waar behoefte aan was toen de mogelijkheden om aan activiteiten buitenshuis deel te nemen beperkt waren. We hebben toen spellen, puzzels, boeken etc. buiten neergezet. Er stond een busje bij waar je het geld in kon doen. Het liep als een trein!"



Wat voor artikelen worden er verkocht?

Artikelen zoals serviesgoed, glaswerk, woonaccessoires, speelgoed en kleine elektrische apparaten. Het staat allemaal overzichtelijk opgesteld. Gewild zijn dingen die (bijna) niet meer te krijgen zijn, bv. stopwol en andere naaispullen. "Meestal krijgen we een lege naaidoos; laat alsjeblieft de inhoud erin zitten!" vertelt Rietha. "Per ongeluk stootte ik een prullenbak om. Er bleken allemaal kaartjes stopwol in te zitten. Daar kunnen wij wat mee. Laatst konden we een compleet boerenbont servies ophalen. En leuke kleine dingetjes zijn ook welkom".

'Vaak is tweedehands van een betere kwaliteit dan bij producten uit sommige winkels.'

Hebben jullie wel eens iets raars binnen gekregen of meegemaakt?

"Buiten was een pan neergezet. Er zat nog hutspot in. We zijn geen dumpplaats! Fornuizen, laptops, computers, tv's en andere grote dingen nemen we niet aan. Als je een huis leegruimt en je denkt iets voor de Keerkring te hebben, bel even, dan komen we kijken. Het is jammer dat je iets brengt waar we niets mee kunnen en je moet het weer mee terug nemen. We leggen de mensen uit dat als wij het in de container moeten gooien, de afvalkosten voor ons zijn. Nog een tip: zet geen spullen buiten. We hebben meegemaakt dat er horloges waren verdwenen uit de bijbehorende doosjes. En het gebeurt vaker dat we een doos vinden waarvan de inhoud verdwenen is. We maakten mee dat een moeder met haar kind de fietsen in de steeg parkeerden. Een van de vrijwilligers dacht dat het kinderfietsje te koop was en verkocht het! De moeder werd schadeloos gesteld, het is allemaal goed gekomen. Ook was er een keer een vrouw die een barbecue wou kopen. Ze had een feestje en kwam een bbq tekort. Wij konden haar er niet aan helpen. Maar ze ging met een tas vol spulletjes de winkel uit.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de verkoop?

"De opbrengst gaat naar goede doelen, die het bestuur van de stichting DAK (onderdeel PGV) bepaalt. Enkele voorbeelden: de oude rolstoelen in het Zorgcentrum zijn vervangen door nieuwe, waar wij voor zorgden. De vrijwilligers die ze moesten duwen kregen last van de armen. Een fysiotherapeut wist een centrum waar ze met korting gekocht konden worden. Op Den Es wilden ze graag een grote kerststal hebben. Ook die is van onze opbrengsten gekocht. Alleen: er was geen ezel bij. Het volgende jaar kon er ook een ezel aan toegevoegd worden. De opbrengsten zijn bestemd voor maatschappelijke instanties. Soms hebben wij een idee voor een doel en daar wordt dan ook wel naar geluisterd".

Kost dit werk veel tijd?

"De donderdagmiddag hebben we, buiten de openingstijden, ook voor De Keerkring gereserveerd". Aan het eind van het gesprek benadrukken deze enthousiaste vrijwilligers dat ze het werk met veel plezier doen en dat het voldoening geeft als klanten blij de deur uitgaan. Ze zijn trots op de winkel. Het ziet er ook heel netjes, gezellig en sfeervol uit door de creativiteit van de dames.

Ze zorgden zelf voor de inrichting (gratis verkregen door een lobby bij bedrijven) en het opknappen van het pand met behulp van de mannen. "Zonder de hulp van mannen kunnen we De Keerkring niet draaiende houden. En niet te vergeten de roostermaker, die het rooster maakt voor wanneer je dienst hebt in De Keerkring. Zo kunnen we altijd wel iemand vragen om bij een woning zware spullen op te halen met een aanhanger, oud papier weg te brengen en zo nu en dan eens naar de kringloop te rijden".

Het was goed om achter de schermen van De Keerkring te kijken en te horen hoeveel werk er wordt verzet door 20 vrijwilligers!

Tekst: Geertrui Rijnberk

Foto: Willemien Smeitink