

ONTMOETING

SAMEN KERK – DICHTBIJ JOU

De werkgroep Ontmoeting wil mensen in Halle en Varsseveld ondersteunen hun eigen plannen te realiseren.

informatie en contact: Frederiek Lunshof
tel. 06-29045492



ACTIVITEITEN MEI 2023

Excursie Sjoel Elburg

Het seizoen van het Leerhuis Kerk & Israël wordt



afgesloten met een uitstapje naar Elburg. Op woensdag **31 mei** brengen we 's morgens een bezoek aan het Museum Sjoel Elburg. Dit museum is een verhalenmuseum over het (on)gewone dagelijks leven van twaalf Joodse families die vanaf 1700 in Elburg hebben gewoond. De Sjoel Elburg biedt een historisch perspectief voor een actueel thema: integratie en verdraagzaamheid, en presenteert de Joodse geschiedenis op een dynamische, onorthodoxe, boeiende en eigenzinnige wijze. Van 4 mei tot en met 2 september 2023 zijn in Museum Sjoel Elburg negen monumentale schilderijen te zien waarmee beeldend kunstenaar Jeroen Krabbé het verhaal van zijn grootvader Abraham Reiss in beeldtaal vertelt. Abraham Reiss, geboren in 1873 in Amsterdam, werd op 9 juli 1943 in Sobibor vermoord. Entree voor volwassenen bedraagt € 7, met museumjaarkaart is het gratis. Zie voor meer informatie: www.sjoelburg.nl
Na de lunch is het mogelijk om op eigen gelegenheid Elburg verder te verkennen. Deze excursie staat ook open voor andere belangstellenden. Informatie en opgave **-uiterlijk 24 mei-** bij Frederiek Lunshof: 06 29045492 of lunshofklein@gmail.com

Hemelvaartsdag 18 mei "Tussen Hemel en Aarde"

Een gezamenlijke activiteit voor de PG Halle en de PG Varsseveld! Voor sportieve kids en hun ouders, voor vitale vutters en ieder ander die mee wil doen op Hemelvaartsdag!
8.00 uur Ontbijt bij 'de Heelewegge', Hiddinkdijk 19 Heelweg
9.00 uur Fietstocht naar de Grote Kerk Halle tussen 10.00 en 10.30 uur aanvang
Ochtendgebed, aansluitend koffie.

We beginnen deze Hemelvaartsdag op 'de Heelewegge', de ambachtelijke bakkerij waar Jan, Wim en Joke Krajenbrink ons ontvangen met een lekker ontbijtje. Verscholen in het groen van de Hiddinkdijk staat daar de bakkerij; in een houtgestookte oven worden de broodjes gebakken. Er wordt veel gewerkt met zelf geteelde spelt en zonder conserveringsmiddelen. Rondom de bakkerij is van alles te bekijken. Kom liefst op de fiets naar de Hiddinkdijk; met de auto mag natuurlijk ook, er is parkeergelegenheid op het land naast 'de Heelewegge'.

Na het ontbijt start rond 9.00 uur een fietstocht, langs een mooie route gaat het richting Grote Kerk Halle. Daar begint tussen 10.00 uur en 10.30 uur het Ochtendgebed, voorganger is ds. Frederiek Lunshof, organist Jan Bulsink. Welkom allemaal!

