

ONTMOETING

SAMEN KERK – DICHTBIJ JOU

De werkgroep Ontmoeting wil mensen in Halle en Varsseveld ondersteunen hun eigen plannen te realiseren.

informatie en contact: Frederiek Lunshof
tel. 06-29045492



**ACTIVITEITEN
FEBRUARI,
MAART, APRIL
2023**

Vrouwen 50+

De Vrouwen-50+groep komt weer bij elkaar op 23 februari, om 19.45 uur in de Keurhorst. Alette Koskamp zal ons inwijden in de geheimen van het Bijen houden. De laatste bijeenkomst dit seizoen zal zijn op donderdagavond 23 maart. Voor informatie: lunshofklein@gmail.com

Samen onderweg naar Pasen

In de adventsperiode organiseerden we een "levende adventskalender". Dit was een succes, er werd gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij iemand, die je al dan niet kent, een kopje koffie of thee te drinken.

Na vier weken was het voorbij. Jammer, vond een aantal mensen en er werd gevraagd of er in de periode voor Pasen ook iets georganiseerd zou kunnen worden.

Daarom is er nu, op de zondagen in de veertigdagentijd, een gastadres waar u welkom bent, vanaf 14.30 tot 16.00 uur. Het principe is hetzelfde; koffie of thee, geen thema, de ontmoeting staat centraal.



Annet Wisselink en Annie Westerveld

Troostkussen maken voor kinderen

Een groepje van acht vrouwen heeft gehoor gegeven aan de oproep om patchwork



kussentjes te gaan maken voor kinderen in een Blijf-van-mijn-lijf-huis. Onder leiding van Hannie Hennink zetten ze hun creativiteit in om deze kinderen iets van troost te kunnen bieden in een moeilijke tijd.

Zin om mee te doen met dit project? Er is nog ruimte genoeg, neem je eigen naaimachine mee. Wie niet zo bedreven is in patchwork, is welkom om te komen assisteren.

De groep komt bij elkaar op 10 en 24 februari in de kerk in Halle, en op 10, 24 en 31 maart in de Keurhorster kerk. Aanvang telkens om 14.00 uur, er wordt gewerkt tot 16.00 uur. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden, de diaconieën van Halle en Varsseveld dragen bij aan de materiaalkosten.

Voor informatie: Riekie Cancian,
riekiecancian@gmail.com

Op onderstaande data bent u welkom op de volgende adressen:

- Zondag 26 februari: Fam. Lammers, Molenweg 35, 7084 AV Breedenbroek
- Zondag 5 maart: Fam. van Veen, Reigershof 62, 7051 WS Varsseveld
- Zondag 12 maart: Fam. Zweerink, Sinderenseweg 52, 7051 HH Varsseveld
- Zondag 19 maart: Fam. de Boer, Houtdreef 12, 7051 SC Varsseveld
- Zondag 26 maart: Fam. Heijerman/Wiggers, Havikenhof 2, Varsseveld
- Zondag 2 april: Fam. Klein Ikkink, Boesvelderdijk 29, 7054 BE Westendorp

en vraag gerust een buurvrouw/-man om mee te gaan!

Inloopmaaltijd

Op zondag **5 maart** is er een Inloopmaaltijd in Dorpshuis de Korenaar in Halle. We beginnen een half uur later dan anders in verband met de kerkdiensten die ook in de Korenaar worden gehouden.



Inlopen vanaf 11.30 uur en na een glaasje wijn of fris gaan we ca. 12.30 uur aan tafel. Iedereen die het gezellig vindt om samen te eten is van harte welkom.

De kosten zijn een vrijwillige bijdrage.

Aanmelden kan bij Gerrie 0314 631412 of Jannie 0314 631779.

Jannie, Gerrie, Anja en Janny

Gezellige middag: zaterdag 11 maart 'Van de hoed en de rand'

Een paar jaar hebben we het niet kunnen organiseren. Dit jaar houden we als Diaconie eindelijk weer een gezellige middag! Op zaterdag 11 maart bent u van harte welkom in **Dorpshuis de Korenaar** van **14.30 tot 17.00 uur**.

Voor deze middag hebben we Jannie Klein Lebbink uitgenodigd. Als gids bij het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) heeft Jannie een schat aan ervaring op het gebied van de natuur en weet zij **'Van de hoed en de rand'**. Daarover zal zij ons van alles vertellen en laten zien.

Natuurlijk blijft er ook voldoende tijd over om gezellig met elkaar bij te praten.

We hopen veel mensen te ontmoeten, uit Halle, Zelhem maar zeker ook uit Varsseveld. Een gezellige middag maken we er altijd samen van, dus: wees allen van harte welkom!

De kosten van de consumpties zijn voor onze rekening. Een vrijwillige bijdrage van uw kant is altijd welkom!

Graag tot ziens op 11 maart!

Vriendelijke groeten mede namens de Diaconie,

Marian Kreeftenberg en Jo Berendsen



wij zijn een
**GROENE
KERK**

Groene kerk plantenruilmarkt - nu alvast voorbereiden

Graag willen we in april weer een plantenruilmarkt organiseren. De eerste versie een jaar geleden was een dusdanig succes dat we er een vervolg aan willen geven. Zo kunnen we elkaar leren en inspireren om met en van de natuur te leven.

Ook kinderen vinden het vaak erg leuk om onder begeleiding te zaaien, te verzorgen én te oogsten. De datum en plaats volgen in de komende Dubbelspoor.

Om deze markt tot een succes te maken vragen we nu al uw en jouw **voorbereiding**. Bewaar bijvoorbeeld gescheurde planten die anders op de composthoop zouden belanden.

Tuinplanten, maar ook vijverplanten, kamerplantens, zaailingen voor groenten, kuipplanten en zaailingen van bomen en heesters enz. zijn welkom (naam/kleur v.d.plant op kaartje schrijven).

