

ONTMOETING

SAMEN KERK – DICHTBIJ JOU

De werkgroep Ontmoeting wil mensen in Halle en Varsseveld ondersteunen hun eigen plannen te realiseren.
informatie en contact: Frederiek Lunshof
tel. 06-29045492



Activiteiten februari,
maart, april 2022

Meditatieve wandelingen in de Veertigdagentijd

Vanaf Aswoensdag kunnen mensen op eigen initiatief of in groepsverband meditatieve wandelingen maken. Er worden twee groepswandelingen aangeboden onder leiding van Gertjan de Pender.

Vrijdag 4 maart, 9.30 uur een wandeling langs het Boelekeerlspad in Halle. Start vanaf de parkeerplaats: Boldijk 6 Halle.

www.achterhoek.nl/Boelekeerlspad
9.30-9.45 inloop en korte introductie
9.45-11.00 wandelen
11.00-11.30 koffie

Vrijdag 1 april, 9.30 uur start een wandeling vanaf de Koffieboerderij Groot Nibbelink, Nibbelinklaan 12 Sinderen.

www.koffieboerderij.nl

Opgave voor een groepswandeling (i.v.m. de koffie): dependergertjan@gmail.com

Wandelen op eigen initiatief kan op elk moment langs zelfgekozen routes. Uiteraard is bezinning op de fiets ook mogelijk. Of: neem iemand die minder mobiel is mee voor een autoritje door de omgeving, ook dat kan tot bezinning leiden!

Op de zondagen in de Veertigdagentijd worden na de diensten in Halle en Varsseveld elke week nieuwe bezinnings-vragen uitgedeeld. Je kunt de bezinnings-vragen ook via Whatsapp ontvangen: stuur een appje naar 06 29045492; of mail naar dependergertjan@gmail.com

Zondagmiddag

De zondag kan een lange dag zijn, juist voor mensen die alleen zijn. Om die lange zondag te breken, is er: Ontmoeting op zondagmiddag. Voor mensen uit Varsseveld en Halle e.o. Het idee is om eenmaal per maand een bijeenkomst te organiseren, waar mensen eenvoudig welkom zijn.

De startbijeenkomst in januari kon helaas niet doorgaan. Een nieuwe poging: **zondag 6 maart** bij Annie Westerveld, op de Küper in 't Spieker. Een informele bijeenkomst waar bedoeling en opzet van Ontmoeting op zondagmiddag worden toegelicht. Informatie bij Annie Rutgers tel 0315- 242742, of Annie Westerveld tel. 0315-617576.

Ontmoeting op zondagmiddag, 6 maart 14.30 – 16.00 uur, Luimesweg 12A Breedenbroek

Afscheid en gemis: een kind verliezen

Een fotootje op de kast, een speciaal hoekje in de kamer. Hoe kort of hoe lang ook geleden, een kind verliezen laat je

nooit los. Misschien wil je er nog eens bij stilstaan, met anderen die ook leven met zo'n verlies. Je verhaal doen en je vragen delen, horen hoe anderen er mee omgaan. In het voorjaar kan er een groepje gevormd worden, als daar behoefte aan is. Drie of vier bijeenkomsten, data in overleg. De groep wordt begeleid door Frederiek Lunshof. Wil je er eerst eens over praten of het iets voor jou is? Bel gerust: 06 29045492 of mail lunshofklein@gmail.com



Leerhuis

Verkenning van de profeet Jesaja, in het licht van de Joodse traditie. Woensdag **16 februari en 16 maart**, 10.00 – 11.30 uur in de grote zaal in de Keurhorst.

Vrouwen-50+-groep

Ook de vrouwengroep pakt de draad weer op: donderdag **24 februari en 24 maart**, 19.30 – 21.30 uur in de grote zaal in de Keurhorst.

Open Deur, Open Kerk

Open deur: elke eerste woensdag van de maand 10.00 -11.30 uur in het Borchuus, Varsseveld
Open kerk: elke woensdag 10.00 - 11.30 uur in de Grote Kerk, Halle

Lezing Groene theologie in Eibergen

Ook binnen de kerken wordt veel op een praktische manier aandacht besteed aan 'duurzaamheid', denk aan de Groene kerken. Maar is dat genoeg? Trees van Montfoort, schrijver van 'Groene theologie' – het theologisch boek van 2019 - schrijft dat meer nodig is dan

techniek: een andere manier van leven. Met haar boek gaat zij dieper in op wat de theologie kan bijdragen aan het maatschappelijk debat over duurzaamheid. Zij draagt bouwstenen aan voor een ecotheologie. Van Montfort stelt dat onze tijd een meer omvattende theologie nodig heeft. In de Bijbel gaat het niet alleen over het verbond van God met de mens, maar ook over het verbond van God met alles wat er bestaat: mensen, dieren, planten, stenen, enz. Wat betekent het voor onze tijd, dat God Schepper is van hemel en aarde? Op **zaterdag 5 maart** om 14.00 uur zal zij een lezing geven over Groene theologie in De Oude Matteüs in Eibergen. Organisatie: PG Eibergen-Rekken en Neede en PG Winterswijk.



Groene kerk plantenruilmarkt

Onder het motto 'op de groene zeepkist' nodigen we iedereen van harte uit voor de eerste activiteit op weg naar een 'groene kerk'. Deze eerste keer gaat het over natuurlijk tuinieren en aanverwanten. De hoofdzaak is een plantenruilmarkt op **zaterdag 23 april** a.s., van 14.00 tot circa 16.00 u. (let op: dit was eerst gepland op 19 maart, maar is opgeschoven). Fam. Klein Lebbink aan de Nijmansedijk 20A Halle-Nijman stelt hun erf beschikbaar. Ter afwisseling zullen één of twee personen vanaf de groene zeepkist hun kennis en ervaring met natuurlijk tuinieren met ons delen. Kinderen kunnen een bijpassende workshop volgen. Ondertussen genieten bezoekers van koffie, thee of fris met wat erbij en is er voorlichtingsmateriaal van de Groene Kerk. Maar om deze middag tot een succes te maken vragen we nu al uw en jouw **voorbereiding**.



Bewaar bijvoorbeeld gescheurde planten die anders op de composthoop zouden belanden.

Tuinplanten, maar ook vijverplanten, kamerplanten, zaailingen voor groenten, kuipplanten en zaailingen van bomen en heesters enz. zijn welkom (naam/kleur v.d.

plant op kaartje schrijven). Ook het uitruilen van favoriete recepten is niet ondenkbaar op deze vast en zeker gemoedelijke middag.

Voor meer informatie: lunshofklein@gmail.com

