

ONTMOETING

SAMEN KERK – DICHTBIJ JOU

De werkgroep Ontmoeting wil mensen in Halle en Varsseveld ondersteunen hun eigen plannen te realiseren.

informatie en contact: Frederiek Lunshof
tel. 06-29045492



ACTIVITEITEN
september, oktober
en november 2022

Leerhuis

Het Leerhuis Kerk & Israël kent in Varsseveld een geschiedenis van meer dan 25 jaar! In deze kring lezen we de Bijbel met het oog op de Joodse wortels van het christelijk geloof. In het besef dat Jezus van Nazareth in de Joodse traditie stond. Vragenderwijs staan we stil bij Psalmen en Profeten. Na de jaarlijkse viering van Israëlzondag –dit jaar op 2 oktober- komen we maandelijks bij elkaar op de woensdagmorgen, van 10.00 - 11.30 uur in de Keurhorst. U kunt de volgende data noteren: 12 oktober; 9 november; 14 december; 11 januari; 8 februari; 15 maart. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Gespreksleiding: Frederiek Lunshof.



Vrouwen 50+

Voor het zevende jaar gaat ook de Vrouwengroep weer van start! Vrouwen 50+ zijn welkom om mee te praten over eigen ervaringen, en over levens- en geloofsvragen in het licht van de actualiteit. De komende maanden komen we bij elkaar in de Keurhorst op donderdagavond van 19.30 - 21.00 uur. Voor in je agenda: 29 september; 27 oktober; 24 november; 26 januari; 23 februari; 23 maart. Vrouwen die een avondje sfeer willen komen proeven, zijn uiteraard van harte welkom!
Gespreksleiding: Frederiek Lunshof

Samen de bijbel lezen

De bijbel een moeilijk boek? Zeker, de verhalen van de bijbel hebben een eigen kwaliteit. Ze spreken je heel direct aan. Tegelijk geven ze hun geheimen niet gemakkelijk prijs. De bijbel lezen is een ontdekkingsstocht, waarbij je obstakels tegenkomt, maar ook prachtige vergezichten te zien krijgt.

Samen de bijbel lezen is een manier om meer over de bijbel en over jezelf te leren. Iedereen brengt zijn of haar eigen invalshoek mee. Door die invalshoek kan een tekst op een andere manier open gaan. Je raakt in gesprek met de bijbel. Anders gezegd: jij leest de bijbel, maar de bijbel leest ook jou.

Aan de hand van verschillende werk- en leesvormen proberen we de teksten uit te diepen en de vertaalslag te maken naar het leven. De bijeenkomsten maken onderdeel uit van het proces van de voorbereiding van de eerstvolgende dienst.

Data: woensdag 28 september, woensdag 16 november, dinsdag 13 december. Alle keren om 20.00 uur in het Borchuus. Verdere informatie en opgave: Gertjan de Pender, dependergertjan@gmail.com of 06-42082029.

Ontmoeting bij een goed kop koffie en een gezellig gesprek:

* Open Kerk in Halle: elke woensdag in de Grote Kerk van 10.00 – 11.30 uur.

* Open Deur Varsseveld: eerste woensdag van de maand, in het Borchuus 10.00 – 11.30 uur.

Gezelligheid, in de Adventstijd

De donkere tijd voor kerst komt er weer aan, mensen zitten dan soms langer alleen thuis en zouden dan wel



eens een praatje willen maken met een ander. Al enkele jaren is er van uit de protestantse gemeente in Dinxperlo een **levende adventskalender** georganiseerd. Iedereen die het gezellig vindt om een ander te ontmoeten is hierbij welkom.

In navolging hiervan wil de PG Varsseveld dit ook hier organiseren, voor mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente. Dit houdt in dat we voor 2022 op zoek zijn naar mensen, die bereid zijn om, op een morgen of middag, in de adventstijd van 10.00 uur tot 11.30 uur of van 14.30 uur tot 16.00 uur mensen willen ontvangen voor een kopje koffie of thee. Om dan daarbij in een gemoedelijke sfeer elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te komen over allerlei zaken waar men zich zo mee bezig houdt. Er wordt per dag één morgen of middag gepland, u kunt zelf aangeven op welke dag en of u in de morgen of middag mensen wilt ontvangen, u mag zich ook voor meerdere dagen opgeven.

Hoe is de werkwijze: De adventstijd loopt van zondag 27 november tot zaterdag 24 december. U geeft zich op om op een door u aangegeven dag mensen te willen ontvangen. Met deze gegevens gaan we een rooster samenstellen van mensen die meewerken.

Vervolgens gaan we in "Dubbelspoor" en op de website van de PGV de namen en adressen en de dag vermelden waarop het mogelijk is dat mensen bij u koffie of thee kunnen komen drinken en gezellig met andere bezoekers kunnen praten. Ook in de "Gelderse Post" komt een artikel met verwijzing naar de website van de kerk.



Opgave en inlichtingen bij:

Annet Wisselink tel. 0315-617539

a.wisselink@hotmail.com, of

Annie Westerveld tel. 06-12797682

westerveld@dekuper.nl

Graag vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail en de dag waarop u mensen wilt ontvangen op de morgen of middag. Opgave uiterlijk 31 oktober, dit in verband met het maken van het rooster en de tijdige publicatie hiervan.

Alvast bedankt voor uw deelname.



Proeverij uit eigen tuin - Groene Kerk

Als vervolg op de plantenruilmarkt afgelopen mei organiseren we op zaterdag 12 november bij de Keurhorsterkerk een "Proeverij uit eigen tuin". We vragen je iets van je eigen producten en/of (warme of koude) gerechten mee te nemen, zodat een ander ze kan zien en een beetje kan proeven. Wie ideeën wil opdoen voor recepten van zelf verbouwde groenten, vruchten en kruiden kan hier heel goed terecht. Ook als je niets meebrengt ben je welkom. De proeverij begint om 15.00 uur. Er is gelegenheid om je lekkers ter plaatse kort toe te lichten. Wie weet heb je nog een handige tip op het gebied van tuinieren of verwerken. Kinderen kunnen die middag een appeltaartje bakken. Graag weten we vooraf hoeveel mensen er komen. Daarom even melden bij Jannie Klein Lebbink, tel. 0314-631779 jannie@kleinlebbink.nl of Annemieke Hartemink, tel. 06-12197364 annemiekehartemink@gmail.com.