

ONTMOETING

SAMEN KERK – DICHTBIJ JOU

De werkgroep Ontmoeting wil mensen in Halle en Varsseveld ondersteunen hun eigen plannen te realiseren.

informatie en contact: Frederiek Lunshof
tel. 06-29045492



Activiteiten in de maanden december 2022 en januari, februari en maart 2023

Vrouwen-50+ groep

De Vrouwen-50+groep komt dit jaar nog één keer bij elkaar. Eind november kijken we vooruit naar de tijd van Advent. Aan de hand van symbolen gaan we de betekenis en beleving van deze tijd van verwachting samen verkennen. Zin om mee te doen? Welkom in de Keurhorst, donderdagavond 24 november, 19.45 – 21.30 uur. Data in 2023: 26 januari, 23 februari en 23 maart. Informatie en contact: Frederiek Lunshof



daar voor ingespannen. Na de pauze vervolgden we onze Bijbelstudie over Jesaja. Woensdag 14 december is de volgende bijeenkomst, 10.00 – 11.30 uur in de Keurhorst. Welkom!

Uitnodiging Rouwgroep

Ook in Halle is er dit jaar weer de gelegenheid om in een rouwgroep met anderen te praten over het omgaan met verlies en gemis. Bij voldoende opgaven kunnen we daar in januari mee beginnen. Het is ook mogelijk dat er een groep wordt samengesteld met deelnemers uit Halle en Varsseveld samen. Voor informatie en contact: ds. Frederiek Lunshof, 06 29045492 dominee@kerkhalle.nl



Leerhuis

In het Leerhuis Kerk & Israël hebben we onlangs de filmreportage bekeken, die gemaakt is op de dag dat de Stolpersteine in Varsseveld en Westendorp zijn geplaatst. Een club film-amateurs met o.a. Bert Rijnberk heeft zich

DE LEVENDE ADVENTSKALENDER VAN START!

In vorige edities van Dubbelspoor hebt u onze oproep voor gastgezinnen kunnen lezen. Er hebben zich gelukkig voldoende deelnemers aangemeld om te starten met onze eerste Varsseveldse editie van de 'Levende adventskalender'.

Een 'Levende adventskalender' wat is dat precies? Voor elke dag in de adventstijd (27-11 t/m 24-12) is er een adres waar een ieder welkom is op een ochtend of middag voor een kopje koffie/thee en een praatje. Er is geen thema, de gesprekken lopen zoals ze gaan. Voorop staat de ontmoeting tussen mensen in een huiselijke omgeving en in een gemoedelijke sfeer. Iedereen is welkom: kerkelijk of niet kerkelijk.

De gastgezinnen stellen hun huis open op een afgesproken tijd. Ofwel van 10.00 tot 11.30 uur of van 14.30 -16.00 uur. U kunt meedoen wanneer u wil en bij wie u wil. Aanmelden is niet nodig.

In de agenda van de website vindt u de namen en adressen van de gastgevers.

