

Ontmoeting & Inspiratie



in de regio

Bezinning op geloof en leven
Activiteiten najaar **2017**

Beste lezer,

Voor u ligt weer een nieuwe flyer van de oecumenische werkgroep Ontmoeting & Inspiratie Oude IJsselstreek. Het samenwerkingsverband van de Parochie Maria Laetitia, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de Protestantse Kerken Varseveld, Silvolde, Etten/Terborg/Ulft en Gendringen/Bontebrug. De activiteiten beslaan de periode september 2017 tot en met januari 2018. We hopen velen van u te mogen ontmoeten bij onze activiteiten. Ontmoetingen die mogen leiden tot inspiratie. Inspiratie die mag leiden tot nieuwe ervaringen en nieuwe inzichten.

Namens de werkgroep,
ds. Gerjanne van der Velde-Meijer
(voorzitter)

ontmoeting.inspiratie@gmail.com

Kopje koffie en een goed gesprek?

Dat kan op verschillende plaatsen binnen de Oude IJsselstreek, vrije inloop voor iedereen.



Etten	De Glazeren Kast, Oudekerkstraat 2A	3 ^e dinsdag van de maand 10.00 - 11.30 u
Ulft	Het Kruispunt in de Petrus en Pauluskerk, in-gang Kennedyplein	Elke donderdag 9.30 - 12.00 u
Varsseveld	Vrijzinnig centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5	Elke vrijdag 10.00 tot 12.00 u
Varsseveld	Borchuus, Kerkplein 3	1 ^e dinsdag van de maand, 10.00 - 11.30 u

Lastige bijbelverhalen

Geweld, mishandeling, seksuele uitpattingen, opdrachten die inhumain zijn - het staat allemaal in de Bijbel. Moeten we zulke teksten negeren? Piet Schelling doet dat niet in zijn boek. Hij bestudeert de buitenissige teksten. Daarbij strijkt hij de ruwe teksten niet glad, maar probeert de boodschap voor deze tijd erin te ontdekken. Een spannende leesoefening die verrassende en bruikbare inzichten biedt.



*Datum: woensdag 6 september,
25 oktober, 22 november*

Tijd: 20.00 uur

Plaats: De Sprank, Kerkenstraat 6, Silvolde

*Info: ds. Gerjanne van der Velde,
predikant@pgsilvolde, tel. 0315-239910*

De ongreijpbare mens

In acht wervelende en humoristische lezingen zal bioloog/geneticus drs. Heiko Roelfsema ons inwijden in de *biofilosofie*.



Het doel is de zo diverse kennis over de mens te integreren in één modern en vooral origineel mens- en zelfbeeld. Ingrediënten als erfelijkheid, opvoeding, cultuur en (brein)rijping spelen hierbij een grote rol. Zij vormen de wetenschappelijke basiskennis van waaruit een zoektocht naar zelf, ziel, geest en bewustzijn mogelijk wordt. Moeten we niet meer in processen denken: wie ben ik aan het worden? En hoe zien we dan geloof en humaniteit?

*Datum: maandag 11, 18, 25 september,
2, 9, 16, 23 oktober, 6 november*

Tijd: 20.00–22.00 u., deur open 19.30 u

Plaats: De Eendracht, Varsseveld

Kosten: leden €60,-, vrienden €70,-, niet-leden €80,-. (€10,-/avond)

Info/opgave:

*aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl,
Tonnie Kraan, tel. 06-53357218*

Kijk op geloof

Predikant Henri Veldhuis schreef het boekje 'Kijk op geloof'. In 52 korte hoofdstukjes behandelt hij helder en tegelijk diepgravend thema's uit het geloofsleven, zoals 'God', 'Schepping', 'Gebod', 'Jezus', 'Laatste oordeel', 'Zending'. We kiezen hoofdstukken die ons interessant lijken. Doel is vooral om in gesprek te gaan over wat we er zelf van vinden. Voor kopieën voor de eerste bijeenkomst wordt gezorgd.



*Datum: dinsdag 12 september, 10 oktober
en 14 november*

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Borchuus, Varsseveld

*Info/opgave: ds. Gertjan de Pender,
dependergertjan@gmail.com
of tel. 06-42082029.*

Christelijke meditatie

Ben je op zoek naar stilte, rust en bezinning? Kom dan eens meedoen met één van de meditatiegroepen. Meditatie brengt je in verbinding met jezelf, met God, met de Bron van ons leven. We beoefenen verschillende vormen van christelijke meditatie: o.a. lectio divina, ignitaanse meditatie. Na afloop is er koffie en thee en tijd om elkaar te ontmoeten. We willen starten met twee groepen. Beide komen eenmaal per maand bij elkaar, de ene 's ochtends, de andere 's avonds.

Datum:

*Ochtendgroep: dinsdag 19 september,
10 oktober, 21 november, 12 december.*

*Avondgroep: dinsdag 26 september,
17 oktober, 28 november, 12 december*

*Tijd: ochtend 9.30 uur-10.30 uur,
avond 19.00 tot 20.00 uur*

Plaats: Protestantse Kerk, Silvolde

*Info: ds. Gerjanne van der Velde
predikant@pgsilvolde of tel. 0315-239910*

Vrouwen 50+ groep

Al enige tijd is er in Varsseveld een groep van 50+ vrouwen, die elkaar ontmoeten en spreken over allerlei levensthema's. Soms over een thema uit het boekje van Margot Kässmann 'Midden in het leven', of over eigen thema's van deelnemers. Het zijn boeiende gesprekken over wat ieder beweegt en inspireert in doen en laten. Vrouwen die een keer een avond willen meemaken, zijn altijd welkom.

*Datum: donderdag 21 september,
26 oktober en 30 november*

Tijd: 19.45 – 21.15 uur

Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen

*Info/opgave: ds. Frederiek Lunshof,
tel. 0315 241376, dslunshof@xs4all.nl*

Maar eerst koffie...

Beste dames tussen de 30 en 55 jaar, de koffie staat klaar. Elke derde donderdagochtend van de maand kun je andere vrouwen rond deze leeftijd ontmoeten, samen koffie drinken en van gedachten wisselen. We praten over allerlei dingen die ons raken en we doen dit meestal aan de hand van een onderwerp en het geloof speelt hierbij natuurlijk een rol. We lezen en bespreken een Bijbeltekst, luisteren en bespreken een lied, kijken naar een dvd en bespreken die, spelen een spel of iets anders. De sfeer is gezellig, open en ongedwongen.

*Data: donderdag 21 september,
19 oktober, 16 november*

Tijd: 9:30 - 11.00 uur



Plaats: De Sprank, Kerkenstraat 6, Silvolde

*Info: ds. Gerjanne van der Velde,
predikant@pgsilvolde, tel. 0315-239910*

Wat geloven vluchtelingen

Er komen veel christelijke vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. Mevr. Salaam Somali, geestelijk verzorger in de gevangenis, vertelt de eerste avond over geloof en beleving van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland en hoe zij aandacht geeft aan asielzoekers. De tweede avond bekijken we een opname van een Eritrese kerkdienst. Ook is er ruimte voor vragen en gesprek. Het plan is om 'live' een kerkdienst bij te wonen of het Syrisch-Orthodoxe klooster in Glane te bezoeken. Data daarvoor volgen.

*Datum: dinsdag 26 september en
donderdag 12 oktober*

Tijd: 20.00 - 21.30 uur, inloop 19.45 uur

*Plaats: De Glazeren Kast, Etten,
(bereikbaar tijdens kermis)*

*Info/opgave: ds. Peter Israël,
tel. 0315-236596, predikant@pgETU.nl*

Kosten: vrije bijdrage

Verlaat verdriet

Een ingrijpend verlies (bijv. door dood, scheiding, ontslag) kan je leven behoorlijk op de kop zetten. Het leven gaat door en vraagt van jou om op een nieuwe manier verder te gaan. In deze lezing vertelt Mieke Ankersmid over het omgaan met verlies en hoe mindfulness daarin kan helpen. Ze vertelt vanuit haar werk als therapeut en deelt eigen ervaringen. In de pauze en na afloop is er ruimte voor gesprek.

Datum: zondag 1 oktober

Tijd: 10.30 uur, koffie/thee 10.00 uur

Plaats: De Eendracht, Varsseveld

Kosten: €8,-



Leerhuis Kerk & Israël

Wie zich wil verdiepen in de Joodse traditie is welkom aan de tafel van het Leerhuis. Al vele jaren buigen we ons over de Joodse



wortels van het christelijk geloof. Dat doen we vragenderwijs, zoals dat ook in het Leerhuis in Israël gebeurt. Er is veel literatuur beschikbaar; voor kopieën wordt gezorgd. Kom gerust een avond kennismaken! Het seizoen start op Israël-zondag, met de film: Left Luggage. Het verhaal speelt zich af in Antwerpen, waar een studente filosofie bij een joodse familie terecht komt als oppas. Het conflict dat ontstaat tussen de studente en de familie is persoonlijk, maar ook een botsing tussen het liberale en het orthodoxe jodendom. Deze filmavond staat open voor iedereen.

*Opening: zondag, 1 oktober, 19.00 uur,
Keurhorsterkerk, Sinderen*

Kosten: vrije gift

*Leerhuis: woensdag 8 november,
13 december, 10 januari (2018)*

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen

Leiding: ds. Frederiek Lunshof

*Info/opgave: Willy Jansen, tel. 0315–
242134, willy@degeurt.nl*

Lenny Kuhr

Lenny Kuhr is te gast met haar programma 'Gekust door de Eeuwigheid'. Bekend als zangeres won zij in 2015 de Oevreprijs Kleinkunst Cabaret. Ook verscheen toen haar eerste boek 'Gekust door de Eeuwigheid, een reis naar een ruimer bewustzijn'. Theaterprogramma en boek zijn het resultaat van een spirituele zoektocht.



Lenny kwam hierbij uit op een plek 'waar alle geloven samenkomen.' 'Want in elk geloof zit iets essentieels dat waar is.' Haar innerlijke zoektocht was volgens haar 'een tijd waarin zij zichzelf moest verliezen om herboren te worden'.

Datum: zondag 15 oktober

Tijd: 15.00 uur

Plaats: De Eendracht, Varsseveld

Kosten: €17,50

Mediteren op thema

Binnen geleide meditatie en/of visualisatie komen diverse thema's aan bod. Zo bereikt u een verdieping in uzelf. Thema's zijn o.a. 'Ontmoeting en Contact' met de Aartsengel Michael, met je geleide gids, met de Aartsengel Gabriël. Desgewenst kunnen de ervaringen met elkaar gedeeld worden. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.

*Datum: vrijdag 20 oktober, 17 november,
22 december*

Tijd: 20.00 - 22.00 u, deur open 19.30 u

Plaats: De Eendracht, Varsseveld

Kosten: vrij toegang, gift welkom

Info: Riemke de Boer, tel. 0315-

329107, riemkedeboer@hetnet.nl

Kom naar voren!

Ter gelegenheid van de viering van 500 jaar Reformatie vindt in de Oude Kerk in Etten de voorstelling 'Kom naar voren!' plaats. Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda presenteren bekende en minder bekende voorlieden van de Reformatie in een muzikale voorstelling. Denk aan: Maarten Luther, Jan de Bakker uit Woerden, de Duitse vorst Philipp von Hessen, de gastvrije Menso Alting, de Bijbelgetrouwe Calvijn, de dapperre Menno Simonszoon, de geleerde Arminius. En de meid van de pastoor in Borne.

U leert ze kennen, wanneer ze naar voren komen en zich uitspreken!

Datum: dinsdag 24 oktober

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Oude Kerk, Oudekerkstraat Etten

Kosten: €7,50

Opgave: ds. Peter Israël, tel. 0315-236596, predikant@pgETU.nl

of ds. Frederiek Lunshof, tel. 0315-241365, dslunshof@xs4all.nl



bij het creëren van een gezonde(re) leefstijl. Ook vertelt ze hoe Emotional Freedom Techniques daarbij kunnen helpen. Een effectieve methode om ook bij jezelf toe te passen.

Datum: zondag 5 november

Tijd: 10.30 uur, koffie/thee 10.00 uur

Plaats: De Eendracht, Varsseveld

Toegang: €8,-

Meister Eckhart

Meister Eckhart, een mysticus uit de veertiende eeuw, preekte in zijn tijd vol van God voor volle kerken. In twee avonden maken we kennis met deze bevlogen prediker en zijn door God bewogen wijze van omgang met de Schrift. We lezen samen fragmenten uit zijn preken en laten ons aanspreken en dichter bij God brengen.

Datum: maandag 13 en 20 november

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft.

Kosten: vrije bijdrage

Leiding: Pastor Berrie Daalhuizen

b.daalhuizen@mlparochie.nl

Opgave: Gerda Bollmann,

hageboer@hotmail.com

tel. 0315-683685 of 06-45606402

Gelijkenissen psychologisch gezien

Gelijkenissen zijn alledaagse verhalen met een symboliek die door alle eeuwen heen niets aan actualiteit heeft ingeboet. Dieptepsychologie is een instrument om deze verhalen nog eens van een hele andere kant te leren kennen. Dit seizoen zetten we de serie met gelijkenissen uit de evangeliën voort, met De barmhartige Samaritaan, De rijke man en de arme Lazarus, de Weduwe en de onrechtvaardige rechter en De gelijkenis van de talenten. Iedereen kan zo aanschuiven.

Data: maandag 30 oktober, 6, 13 en 27 november

Tijd: 14.00 – 15.30 uur

Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen

Leiding: ds. Kor Datema

Opgave: Kor Datema, tel. 06-12411572, datemak@hetnet.nl

Leefstijl en Mindset

Een gezonde leefstijl heeft alles te maken met bewegen en gezond eten, maar zeker ook met gezonde mindset.

Wanneer je even niet oplet, verval je in oude gewoontes. Anita Eeltink vertelt hoe gewoontes ontstaan en geeft 10 praktische tips om je brein een handje te helpen



Symposium 'Voltooid leven?'

Een symposium georganiseerd vanuit verschillende kerken rond het thema 'voltooid leven'. In de politiek lijkt het soms alleen nog maar een kwestie van 'regelen', terwijl het veel complexer is dan dat. De dag wil ruimte scheppen voor gesprek en het verkennen van vragen, om wellicht zelf iets verder te komen bij het bepalen van een standpunt. Gerbert van Loenen zal een van de sprekers zijn, n.a.v.



zijn boek 'Lof der onvolmaaktheid'. Ook vanuit het medische en theologische be- roepsveld zal het onderwerp worden inge- leid. Daarnaast natuurlijk ruimte voor ont- moeting en gesprek.

Datum: zaterdag 18 november

Tijd: 10.00 – 15.00 uur

Plaats: De Eendracht, Varsseveld

Kosten: €17,50 (incl. lunch, koffie/thee)

Opgave:

aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl

*Info: Frederiek Lunshof, Peter Israël,
Nicoline Swen*

Bonhoeffer leeskring

Dietrich Bonhoeffer spreekt decennia na zijn executie nog steeds tot de verbeelding. Zijn biografie en zijn geschriften zijn de moeite waard om te lezen. Dit seizoen lezen we enkele hoofdstukken uit de 'Navolging', Bonhoeffer's boek over de Bergrede.

*Data: maandag 15, 22 en 29 januari,
5 februari 2018*

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Plaats: Borchuus, Varsseveld

Leiding: ds. Kor Datema

*Opgave: Kor Datema, 06-12411572,
datemak@hetnet.nl*



Films Café Cult

Onderstaande films worden georganiseerd door Café Cult. Plaats: De Eendracht, Doetinchemseweg 5 Varsseveld.

Tijd: vrijdag 19.30 uur. Kosten: vrije bijdrage. Reserveren niet nodig



8 september 'Hector and the Search for Happiness'

Hector maakt als een geliefde maar excen- trieke psychiater in Londen een crisis door. Op een dag beseft hij dat zijn patiënten er eigenlijk niet op vooruit gaan. Hij besluit alles achter te laten om een wereldreis te maken op zoek naar de essentie van geluk. Op zijn reis ontmoet hij de meest bijzon- dere mensen.

13 oktober 'Intouchables'

Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd en woont in hartje Parijs. Driss woont in een grim- mige voorstad en leeft van een uitkering. Plotse- ling zit Driss met een baan opgescheept, als persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet hij Philippes



stijve huishouden binnen de kortste keren op z'n kop. Maar ook zijn eigen leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Gebaseerd op een waargebeurd levensverhaal.

10 november 'Tonio'

De 21-jarige Tonio van der Heij- den wordt door een auto ge- schept. Het leven van zijn ou- ders, die hun enige zoon op de intensive care zien overlijden, verandert drastisch. Zijn bestaan laat een fantoompijn achter bij zijn ouders, die in alles om hen heen en in henzelf aan hem herinnerd worden. Ze moeten proberen te voorkomen dat zij in een neerwaartse spi- raal van verdriet terechtkomen.



12 januari 2018 'Mandela'

Unieke visie op de ontstaansgeschiedenis van een modern icoon. Vanaf zijn jeugd in een klein plattelandsdorp tot en met zijn presidentschap van Zuid-Afrika in de jaren 90 schetst deze aangrijpende speelfilm een eerlijk portret van Nelson Madiba Mandela. Deze langverwachte film werd gebaseerd op de gelijknamige autobiogra- fie over zijn leven.