

Two4Youth

Van en voor de jeugd van Varsseveld

Colofon

Aanleveren stukjes

De eerst volgende Two4You verschijnt 13 Okt wil je hier een stukje in geplaatst hebben lever dit dan in voor 6 Okt
Aan: Wilco Neerhof,
Spreeuwenhof 57,7051 XJ
Varsseveld

Tel: 0315-242819

e-mail:
kerkleven.two4you@gmail.com



Roddelen.

Een boer die allerlei roddelpraat over iedereen vertelde kreeg spijt en vroeg aan de dominee hoe hij boete kon doen.

Verzamel een zak vol kippenveren, ga daarmee het hele dorp door en leg op ieder erf bij elke deur een veer. De boer deed wat hem was opgedragen en vroeg aan de dominee of hij daarmee genoeg had gedaan. Nee, nog niet, zei de dominee, nu moet je een zak nemen, langs al die huizen gaan en elke veer die je er hebt neergelegd weer oppakken en verzamelen. Maar dat is toch een onmogelijke opgave, protesteerde de boer. De meeste veren zijn al lang door de wind weggeblazen.

Toen antwoordde de rabbi, zo is het nu ook met jouw roddelpraatjes. Je spreekt ze zo gemakkelijk uit, maar hoezeer je het ook probeert, terughalen kun je ze niet

"Wat zegt de Bijbel over roddelen?"

Antwoord: Het Hebreeuwse woord uit het Oude Testament dat vertaald wordt als "roddelaar" wordt omschreven als "iemand die geheimen onthult, iemand die zich opstelt als klikspaan of lasterpraatjes verkoopt". Een roddelaar is iemand die beschikt over vertrouwelijke informatie over een ander en die informatie vervolgens deelt met mensen die daarvan helemaal niets hoeven te weten. Roddel onderscheidt zich van het uitwisselen van informatie door de achterliggende bedoeling. Roddelaars hebben tot doel zichzelf gunstiger voor te stellen door anderen in een slecht daglicht te stellen en door zichzelf als een soort van informatiebaak op de voorgrond te zetten.



Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
Spreekwoorden 11:13

Krabbeldienst
15 oktober
15.30 uur
Keurhorsterkerk