

### Aanleveren stukjes

De eerst volgende Two4You verschijnt 29 Sep wil je hier een stukje in geplaatst hebben lever dit dan in voor 22 Sep  
Aan: Wilco Neerhof,  
Spreeuwenhof 57,7051 XJ  
Varsseveld

Tel: 0315-242819

e-mail:  
kerkleven.two4you@gmail.com

## De barmhartige Samaritaan

Jezus vertelde een verhaal:

"Er was eens een man die op reis ging van Jeruzalem naar Jericho.

Onderweg werd hij overvallen door rovers.

Ze namen zijn geld af, sloegen en mishandelden hem.

Dan lieten ze hem liggen.

Er kwam een priester langs.

Hij zag de gewonde man liggen, maar liep verder.

Dan kwam er een leviet, een ijverige tempelbediende, langs.

Ook hij zag de gewonde man liggen, maar liep in een boog om hem heen.

Toen kwam er een Samaritaan langs.

De joden vonden Samaritanen geen goede mensen,

omdat ze zagezegd geen goede gelovigen waren.

Maar de Samaritaan stopte, en kreeg medelijden met hem.

Hij verzorgde zijn wonden, en zette hem op zijn eigen ezel.

Hij bracht hem naar een herberg, en zei tegen de waard:

"Hier is geld, verzorg deze man heel goed."

Jezus vroeg:

"Wie van de drie was goed voor de gewonde?"

Iemand antwoordde:

"Degene die hem verzorgd heeft."

Jezus zei:

"Doe dan vanaf nu zoals de Samaritaan en zorg goed voor je naaste."



Waar brengt de Samaritaan de gewonde man naar toe?

Dit verhaal staat in Lucas 10 : 25-37