

Two4Youth

Van en voor de Jeugd van Varsseveld

Hemelvaart

Hoe moeten we hemelvaartsdag beleven
Hoe kunnen wij dit met blijdschap gedenken
Het kan ons toch geen vreugde schenken
Dat Jezus ons heeft verlaten en begeven ?

Maar toch mogen wij blij zijn
Want Jezus is thuis gehaald
Zoals in de Bijbel is verhaald
Hij mag weer bij Vader zijn.

Hij zit nu aan Gods rechter hand
Vader, Zoon en Heilige Geest
Dank voor al wat is geweest
En blijf met ons verwant.

Hemelvaartsdag, toch een feestdag
Een groot wonder is geschied
Begrijpen kunnen we het niet
Maar gedenken het met diep ontzag.

(Fedde Nicolai)



Colofon

Aanleveren stukjes

De eerst volgende Two4You
verschijnt 9 Juni wil je hier een
stukje in geplaatst hebben lever
dit dan in voor 2 Juni
Aan: Wilco Neerhof,
Spreeuwenhof 57,7051 XJ
Varsseveld

Tel: 0315-242819

e-mail:
kerkleven.two4you@gmail.com

Mop:

Twee mussen zitten op een
tak, als er een straaljager
overvliegt. Zegt de ?ne te-
gen de andere: "Nou, die
kan gillen!" Zegt de andere
mus: "Ja, wat zou jij doen
als je staart in de brand



De meester zei dat ik niet goed oplet in de
klas. Althans, ik geloof dat hij zo iets zei.

Overstapviering groep-8'ers

Zondag **25 juni** om 9.30 u in de Keurhorsterkerk
Thema: "Loslaten is l(i)ef hebben!"

m.m.v.:

- * groep-8'ers en hun ouders
 - * ds. Kor Datema
 - * leiding kinderdienst, tienergespreksgroep en Levend Water
- Koffie/thee en limonade na.

Geen uitnodiging gehad?

Zit je in groep 8 en heb je geen uitnodiging gehad voor de overstapviering, dan kun je je aanmelden bij Mascha Rasenberg, tel. 0315-239669, mascha_rasenberg@hotmail.com of Annemieke Hartemink, tel. 0315-617413, hartemink.sinderen@zonnet.nl

Op maandag **12 juni om 19.00 u** in de Keurhorst ben jij met je ouders/verzorgers, welkom om de dienst alvast iets voor te bereiden. Dit duurt een ongeveer een uur.

Misschien hebben jullie een lied,
muziek, gebed of
tekst wat je mooi vindt passen.
Dat kun je dan meenemen.
Waarom deze overstapviering?
Omdat ook de mensen van
de kerk met jou en je
ouders meeleven bij deze
belangrijke stap in je
leven. Er verandert zoveel
als je van de basisschool
afgaat! Het belooft weer een
feestelijke dienst te worden.

Graag tot ziens!

