

Two4Youth

Van en voor de jeugd van Varsseveld

AGENDA:

De volgende jongerendienst is op:

Data onbekend

Aanleveren stukjes

De eerst volgende Two4You verschijnt 27 Jan. wil je hier een stukje in geplaatst hebben lever dit dan in voor 20 Jan.

Aan: Wilco Neerhof,
Spreeuwenhof 57, 7051 XJ
Varsseveld

Tel: 0315-242819

e-mail:
kerkleven.two4you@gmail.com

Het nieuwe jaar.

Als het kerstfeest voorbij is, de oliebollen weer verteerd. Het vuurwerk in de lucht verdwenen, goed voornemens al weer vergeten.

Als de kerstversiering weer op zolder ligt, de kaarsjes weer gedoofd. De champagne is opgedronken, het nieuwe jaar voelt alweer gewoon.

Dan haal ik opgelucht adem, begin ik aan een nieuw begin. Een heel nieuw jaar ligt voor mij open, een jaar waarin ik mezelf weer ga zien.

Een jaar met vreugde en verdriet, met lachen, huilen en vrezen. Van werken, luieren en van niets

Wat ik van het nieuwe jaar verwacht, ik weet het niet. Laat ik het nieuwe jaar maar leven en beleven,

Midden in de winter klimt een slak in een kersenboom. Een koolmeesje ziet hem en vraagt: "Wat moet jij in een kersenboom?" De slak antwoordt: "Kersen eten." Het koolmeesje zegt verbaasd: "Maar die zijn toch nog niet rijp?" Slak: "Als ik boven ben wel!"



WIJ WENSEN } dagen
JULIE 365 } Gevuld
met warmte,
liefde en licht

Mop:

Amerika : het word winter en een man moet brandhout hakken maar hij weet niet hoeveel hij moet hakken afijn hij hakt 2 bomen om en er komt een indiaan langs en de man denkt : hé indianen weten altijd alles ja... dus hij vraagt : weet jij of het een strenge winter word ??

Indiaan: het word een matige winter.... man: mooi denkt de man en hij hakt nog wat bomen om... komt er een andere indiaan langs en de man vraagt weer: weet jij of het een strenge winter word ? indiaan : het word een pittige winter de man denkt: toch nog maar wat meer brandhout hakken zo gezegd zo gedaan.. nog 6 bomen erbij en er komt nog een indiaan langs en hij vraagt weer : weet jij of het een strenge winter word ? Indiaan: het word een strenge winter... man : nog maar wat hakken .. oké nog 5 bomen en er komt weer een indiaan langs en de man vraagt weer : weet jij of het een strenge winter word ? Indiaan: het word een héél strenge winter.. de man vraagt hoe weten jullie dat eigenlijk ?? zegt jullie opperhoofd dat of zo ?? Indiaan : dat zien jij aan grote stapel brandhout !

Woordzoeker over tijd

W N R O Q K H Z K A L E N D E R V D U V
P S E E P I Y K J J U P Z E S D Z O N R
A P Z E S C U U U R X W R V X Y E G H T
L C H U G J H R Y G D A G E N D A Y K H
O Y X W I E Z D K Z H W M R W R A S L M
D H E R F S T C K Z O C C L I P R X O L
Z D D I M L I G H L R X K E N N D R K K
B L P H I T S H H R L G E D T U E J V Y
Z A N D L O P E R B O G E E E K J A M W
H A K X L E A K Q Z G W P N R K M A I L
X J D G E K U K J U E M K W R R O R N I
M A A N N O O S E C O N D E L W X S U H
S Y G H N M Z D G N G U R E W H N F U O
E I H D I S O T I J D H O K E K O V T C
I T W Y U T Z O M E R E H I K K T A C W
Z L Z J M V V K S B B D L R K P D D P J
O T V N G S P T M V H E I I E Z I O X Y
E L E N T E D N M A A N D H R F J T U M
N Y E U N Y G E S C H I E D E N I S X C
O G H N M H F E N Z D C I G W T Y C K V



aarde, agenda, dag, eeuw, geschiedenis, heden, herfst, horloge, jaar, kalender, klok, lente, maan, maand, millennium, minuut, nu, seconde, seizoen, tijd, toekomst, uur, verleden, week, wekker, winter, zandloper, zomer, zon

